

# Happen en Trappen heuse hit

## AD test culinaire fietsmarathon door Spijkenisse en Bernisse

Na het succes van het Rondje Voorne is er nu ook een culinaire fietsmarathon door Bernisse en Spijkenisse. Het AD testte deze nieuwe 42 kilometer lange route van Happen en Trappen.

WENDY REMMERSWAAL

**SPIJKENISSE** • „Alstublieft.” De ober zet een gigantisch stuk appeltaart op het tafeltje. Aan beide zijden ligt een enorme dot slagroom. Bij het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse, aan de start van het rondje Bernisse-Spijkenisse, is het meteen al 'bikkelen'.

Het is halfelf, het ontbijt is net achter de kiezen en er is nog geen meter gefietst. Maar de kaakspieren worden alvast 'warmgedraaid'.

Dan geeft de gastheer een voorzet. Hij zet een tasje op tafel met een routekaart, flesjes water, een EHBO-tasje en poncho's. Vooral dat laatste is niet nodig: de thermometer geeft al 20 graden aan en de lucht is strakblauw. „Veel plezier,” lacht hij. Daar gaat ie.

### LANDELIJK

Niet ver achter het hotel ligt de Malledijk en via het landelijke gebied gaat de route door het Spijkenisser centrum, langs de haven en onder



de Spijkenisserbrug door. Dan volgt een heel stuk langs het Hartelkanaal. Links het boerenland met daarachter het voorbijrazende verkeer over de Groene Kruisweg. Rechts het stille water, met daarachter de rookpluimen van de industrie.



Na Geervliet en Heenvliet - de moeite waard om doorheen te fietsen, al geeft de route dat niet aan - is het een kwestie van even oversteken om bij het eerste restaurant te komen.

De eerste 8 kilometer zitten erop

Met de klok mee: soep eten bij De Pannenkoekenbakker in Zuidland, uitzicht over het Spui tijdens het fietsen, gamba's met friet bij De Gulle Gaper in Spijkenisse en salade met parmaham en blauwe kaas bij het Magneet-café in Heenvliet. FOTO'S AD

en bij Magneetcafé Heenvliet staan de voorgerechten klaar: parmaham met witlof en blauwe kaas, zalm op Mexicaanse wijze of carpaccio.

De volgende etappe is zo'n 7 kilometer, langs de Bernisse, naar De Pannenkoekenbakker aan de Stompaardseplas bij Zuidland. „Hierna 20 kilometer om bij het volgende restaurant te komen? Nou succes hoor,” zegt de ober, terwijl hij een kom uiensoep op tafel zet.

De weg vervolgt over het fietspad

langs de Bernisse, tot aan het Spui. Dan is het één hele lange rechte weg terug naar Spijkenisse. Schapen kijken nieuwsgierig op bij elke fietser die voorbij rijdt. Ganzen dobberen met hun kleintjes langs de waterkant en een zeiler is onderweg naar het Haringvliet.

### STEAK DIABLO

In de verte zijn de torens van Spijkenisse al te zien. Nog verder weg is zelfs de Rotterdamse skyline duidelijk te zien, met de Erasmusbrug en het gebouw van Nationale Nederlanden als blikvangers.

Terug in het centrum van Spijkenisse wacht het hoofdgerecht, bij de Gulle Gaper in de Voorstraat. Het is pas halfvier, maar na zo'n lange fietstocht gaat dat er prima in. „Ik heb gamba's of een steak Diablo,” zegt de kok, die blij is dat hij sinds kort de 'happers en trappers' mag verwelkomen in zijn zaak. „Leuk initiatief. Ik wilde graag meedoen met het restaurant. Al is het laatste stukje wel heel kort.”

Dat blijkt. Slechts 50 meter verderop zit Freddy's IJssalon. Voor de culinaire tocht heeft deze een speciale coupe 'Happen en Trappen' bedacht als toetje. Verschillende soorten ijs en een flinke toef slagroom. Gelukkig zit er al 40 kilometer in de benen, want die calorieën gaan er bij de laatste 2 kilometer terug naar Carlton Oasis niet meer af.